

Schriftlezing: Psalm 32, Hebr. 10:1-14. Tekst: Psalm 32:1. Thema: HC5. Zingen: Ps. 49:1 en 3, Ps. 40:4, Ps. 32:1, 2 en 3, Ps 51:9 en 10, Ps. 32:4 en 6

Hoofdpunten van de preek

De catechismus 'coach' ons in het leven als eigendom van de Heere Jezus. HC1 is en blijft uitgangspunt. In deze zondag gaat het over een gelovig beeld van God en onze verhouding met God.

Aanvaarding! [v&a12]

De 'coach' gaat ons voor in gelovige aanvaarding van schuld. Daarmee zet hij het hoofdstuk van de verlossing in. Veelzeggend en genadig!

- 'Aangezien wij...' niet door te *ontkennen*, maar door te *erkennen* wordt de Troost ontvangen en ervaren (// Psalm 32).
- 'Rechtvaardig oordeel.' Niet onze, maar Gods norm is wet. Onze zonde kunnen we niet te bagatelliseren als een foutje, maar wekt Gods rechtvaardige = terechte ijver op.
- 'Kunnen we weer tot genade komen?'
Verlangen naar gemeenschap. Zonde maakt scheiding tussen God en zondaar. Met die verbroken relatie kan een *christen* niet leven.

Ook het antwoord van de leerling is vol van geloof. God wil genoegdoening. Er is wel wat gebeurd! De relatie wordt niet 'zomaar' hersteld.

Het antwoord spreekt van 'genoegdoening' en 'betalen' en sluit daarmee aan bij het juridische kader van de Schrift.

Het herstel van de relatie heeft te maken met de grondhouding van de mens t.o. God (liefde) en schadeloosstellen van schuld. Hoe?

Ik of een ander? [v&a13 en 14]

In elke godsdienst zit een systeem van schuld, boete en het tevreden stellen van een godheid. Het besef dat er 'iets' goedge maakt moet worden zit blijkbaar diep in ons.

De 'coach' helpt ons van al die – bij voorbaat mislukte - pogingen af.

We maken het niet goed met wat wij godsdienstig en maatschappelijk goed doen. Dat is veel te oppervlakkig en goedkoop, alsof we daarmee God gunstig zouden kunnen stemmen! Dat heeft niets te maken met zuivere liefde voor God. Integendeel: de schuld wordt daarmee alleen maar groter.

Kan een ander het dan voor mij goedmaken met God? Nee: geen dier (de offers in het OT waren slechts voorbeelden), engel (is ook maar een schepsel) of mens is in staat om de toorn van God voor een ander weg te dragen.

Toch een Ander! [v&a15]

Tenslotte gaat het om de vraag: waarom moest God mens worden? HC6 gaat daar uitgebreid op in (hier wordt alvast de brug geslagen).

- Mens, want de mens heeft gezondigd.
- God, om de toorn van God te kunnen dragen en voldoende gewicht in de schaal te leggen voor anderen.