

Schriftlezing: Romeinen 6. Tekst: Rom. 6:11-13
Thema: HC33. Zingen: Ps. 145:1 en 2, Ps. 86:6, Ps. 32:4 en 6, Ps. 119:84 en 86 en Gez. 12:12

Hoofdpunten van de preek

Bekering is meegenomen worden in de weg van Jezus: sterven-opstaan. Passief én actief het *slaven*-bestaan ontgroeien om als vrije te leven voor God.

Bekering: oud en nieuw (33.88)

Wanneer ben je bekeerd? Jezus roept zondaren tot *bekering*, de weg achter Hem aan. Paulus schetst een proces, waarbij hij duidelijk is over wat er gebeurd is (6:2a,4a,6a): 'reken uzelf...'

Daaraan verbindt Paulus de permanente oproep tot levensheiliging, bekering (6:2b, 4b, 6b). Bekering is de levensstijl van een christen. Vrijgekocht uit de slavernij van de zonde, zullen we opstaan als kind en de slaaf in ons moeten doden.

De HC vraagt naar echtheid. Er is ook kitsch, zoals Orpa en Demas. Christus maakt het echt. Paulus laat in Rom. 6 steeds de eenheid zien met Christus (6:4,5,6,8). Steeds is het 'met Hem' of 'in Hem.'

Oud [33.89]

Eerst de 'negatieve' kant: het afsterven van de oude mens. De 'oude mens' betekent ons door de zonde en slavernij getekende bestaan.

Christus stierf aan het kruis en kocht ons vrij om ons met Hem te laten sterven aan de zonde.

Het kruis is de doodsteek voor het oude en zo hardnekkige bestaan.

Wie de Gekruisigde ziet, ziet hoe God denkt over en reageert op de zonde. #oprecht verdriet.

Bekering gaat verder. De Gekruisigde leert mij om mijn zonde te haten en daarvoor te vluchten. Nog sterker gezegd: 'Dood dan uw leden...'

Nieuw [33.90-91]

De 'positieve' kant. De opstanding van de nieuwe mens. De 'nieuwe mens' is de mens die we zijn in Christus, geleid en gevoed door Zijn Geest.

Christus' opstanding heeft een geweldige vernieuwende kracht. Paulus roept ons op om die kracht in ons leven te laten gelden.

Bekering is vreugde! Vreugde beleven in God (wat een verschil) en het dienen van Hem. Dat doen we niet voor de vorm (we zijn geen slaaf!).

Het geloof, de eenheid met Christus is de bron voor de goede werken. Vaders wil is wet (de norm) # niet wat ik wil/voel. Wat we ook doen, doe het tot eer van God (doel). Wordt vervolgd: zie HC34-44.

SDG