

Schriftlezing: Psalm 65, Lukas 12:22-34 Tekst:
Psalm 65:10-14 Thema: Dankend bij Een.
Zingen: Ps. 136:1, 25 (kinderen) en 26, Ps. 147:4,
Ps. 65:6, 7 en 8, Ps. 36:2, Ps. 145:5

Hoofdpunten van de preek

Gods zorg wordt in Psalm 65 uitbundig bezongen.

1 Dat God zorgt

De Psalm leert je je dankbaarheid uitspreken. Dan ben je niet snel klaar.

In wel ... verschillende bewoordingen wordt gezegd wat God allemaal gedaan heeft.

Danken is ook erkennen dát God het gedaan heeft. Hij schept het leven en geeft de opbrengst. In het geloof gaat het geloven in de Schepper voorop.

2 Hoe God zorgt

David zingt ook over de manier waarop God zorgt: Vaderlijke zorg voor de schepping. Bijvoorbeeld:

U zag om naar het land... God laat de aarde niet aan haar lot over. #genade, om Jezus' wil.

U geeft hun koren... ons voedsel is een geschenk van God. Alle goede gaven komen van boven.

U doorweekt de aarde... Gods zorg past bij wat nodig is bij het hele groeiproces op het land.

U kroont het jaar... God omkranst het jaar van begin tot eind en maakt het tot een jaar van Zijn goedheid.

3 Onze zorg

In deze Psalm zien we hoe Gods zorg ons werk zegent en daarvan gebruik maakt.

Waarom zijn er voren in de aarde, hoe kan het graan er groeien als er niet eerst geplougd en gezaaid is?

God stuurde ons uit het paradijs met de opdracht om te werken (Gen. 3:17-19), maar zegent ons in toch.

4 Zorg voor anderen

Zorgt God wel voor alle mensen, of verdient David het wel en anderen niet? Niet echt! Zie vers 4.

In de Psalm is sprake van zegen over een aarde die vanwege ons vervloekt is. Een gezegend mens gaat dankbaar in het spoor van God (vers 12).

5 Dankbaarheid

Psalm 65 is vol van de gelovige dankbaarheid van mensen die zich gezegend weten.

Zonde is het als je Gods zorg niet ziet, ontkent of alleen gebruikt voor jezelf.

We bidden niet alleen: geef ons heden ons dagelijks brood, maar delen ook van de overvloed die God ons geeft.