

Schriftlezing: Jes. 43:8-13, Kerntekst: Jes. 43:11
Thema: Ik ben uw heil. Zingen: Ps. 81:1,11 en 12,
Ps. 35:1, Zach. 2, Ps. 72:2 [4,6,7,10] Simeon:1

Hoofdpunten van de preek

Rechtsgeding

Wie is God? De HEERE voert een rechtsgeding met de wereld [43:9] en roept Zijn volk als getuigen op [43:10, 12]. Getuigen waarvan? Dat alleen de HEERE God is [43:10].

Hoe is het mogelijk dat God dit aan Zijn volk (volgens 43:8 blind en doof, daarom in ballingschap) vraagt? Omdat God daarom Zijn Knecht uitverkoren heeft, opdat hij het weet, gelooft en begrijpt...

Dubbel getuigenis

Zo kunnen zij, zo zullen wij getuigen. Anders niet. De inhoud van het getuigenis maakt God Zelf bekend: Ik, Ik ben de HEERE, behalve Hem is er geen Heiland.

Ik, Ik ben de HEERE... Alle nadruk valt op God. Alleen Hij is HEERE. Eeuwig Dezelfde, trouw aan Zijn belofte ooit aan Abraham gedaan, aan Mozes herhaald en in de komst van de Heiland vervuld.

Als alleen God HEERE is, zet dat een kruis door alle mogelijke niet-goden van toen en vandaag. Zij zijn geen HEERE. Voor hun geldt: opgaan, blinken en

verzinken; en met hen *allen* die op hun vertrouwen. Dit getuigenis in het rechtsgeding met de wereld, stelt alle valse verwachting onder kritiek en dringt aan om de ene, verlossende God te erkennen.

... en buiten Mij is er geen Heiland. Zó maakt God Zich – door Zijn volk – aan de wereld bekend: 'behalve Mij is er geen Messias.'

Heiland betekent 'verlossende,' zoals dat eens gebeurde in de nacht van Pascha, waar God zijn volk achter het bloed spaarde en verlostte uit Egypte.

Wie is de Heiland anders dan de Messias? Het bloed van het Paaslam wijst op Jezus die komen zal en voor ons gekomen is: Jezus het Lam van God, dat gekomen is om te verlossen van zonde, schuld en dood door Zijn leven te geven.

Daarom is God trouw en geeft Hij Zijn volk in ballingschap een verwachting die z'n weerga in de adventsloze wereld niet kent.