

Schriftlezing: 1 Johannes 2:12-17 Tekst: 1 Joh. 2:12-14 Thema: 'Een liefdevolle bemoediging' Zingen: Ps. 78:1 en 2, Ps. 78:3, {Dooop: Ps. 87:4, Ps. 134:3, Ps. 105:5}, Ps. 34:5 en 6, Ps. 72:3 en 9, Ps. 45:8

Hoofdpunten van de preek

Johannes schrijft hij een gevoelvolle bemoediging om de gelovigen te bevestigen in hun geloof.

Lieve kinderen...

Johannes gebruikt vaak deze algemene aanspraak (2:1,12,28 enz.). Hij heeft z'n broeders (m/v) lief. Belangrijker is wat volgt: 'ik schrijf u dat...'

Iets wat opgeschreven is, heeft nóg meer waarde en zekerheid. Het staat zwart op wit: 'uw zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam! Het evangelie is vast en zeker!

Johannes zegt dit niet op eigen gezag, maar in Jezus' naam (20:23), dat geeft deze bemoediging een geweldige lading, een enorme zekerheid, voor nu en straks.

Johannes richt zich tot heel de gemeente. Die is verschillend, jonge gelovigen ('jonge mannen') en ervaren geloven ('vaders'). Beide groepen zijn aan elkaar gegeven.

Vaders

Wat voor de hele gemeente geldt (vers 13b), geldt zeker voor de 'vaders' in het geloof: zij kennen de Vader. Johannes wijst op de omgang, gemeenschap met God die licht is.

Waarom doet Johannes dit? Dat ervaar je toch wel, de omgang met God? Johannes schrijft het om de gelovigen terug te brengen bij de basis.

We worden snel geleefd door de omstandigheden. Laat je leven getekend worden door de omgang met de Vader.

Jonge mannen

De jonge gelovigen worden 2 keer bemoedigd met 'hun' overwinning: zij hebben de boze overwonnen!

Is dat niet te sterk uitgedrukt, claimt Johannes de overwinning niet te vroeg en is de strijd niet volop gaande (2:18, 2:22, 3:13 enz.)?

NEE. De overwinning is reeds behaald! Door dé Zoon van God en daarna door de gelovigen (5:4,5).

De strijd die elke gelovige te voeren heeft is een bij voorbaat gewonnen strijd. De overwinning is zeker.

De kracht van de jonge gelovigen ligt in het wapen dat God gegeven heeft: het woord. Daarmee kunnen we (alles van) de boze aan.