

Schriftlezing: Lukas 5:1-11, Kerntekst: Lukas 5:8
Thema: Zelfkennis. Zingen: Ps. 93:1,3 en 4, Ps. 143:2, Ps. 66:2 en 10, Ps. 138:1 en 3, Ps. 145:6

Hoofdpunten van de preek

Simon maakt opnieuw kennis met Jezus' macht (Luk. 4:38-39). Dat is meer dan hij kan verdragen. Wie God leert kennen, leert ook zichzelf kennen.

1. Vreemde reactie (Ga weg van mij, want...)

Jezus toont Simon de macht van Gods Woord. Een grote hoeveelheid vissen wordt gevangen.

Simon beseft nu eens te meer Wie het roer van zijn scheepje in handen heeft, niet 'een meester' maar Jezus, de Heer'... God in eigen persoon.

Dit is meer dan hij als sterveling kan verdragen. Hij gaat door de knieën, valt voor Jezus neer en belijdt Hem als Heere. De kern van het geloof.

Onverdraaglijk. In aanwezigheid van de Heere beseft Simon wie hij is. Ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.

Vreemde reactie, wat deed Simon nu verkeerd? Al verwachtte hij niet echt wat van Jezus, het probleem zit dieper: de vervreemding.

Met Jezus aan boord van ons scheepje is God zó dichtbij. Het verschil is merkbaar te groot. Meer dan

Simon of wie dan ook verdragen kan. Daarom: ga weg van mij... en niet 'geef mij of blijf bij mij, want ik ben goed...

Maar daarvoor kwam Jezus niet boord. Wel voor dat andere, dat Simon beseft wie Hij is en wie hij zelf is. Dan valt er in Gods aanwezigheid te leven en wordt Simon zelfs in dienst genomen.

2. bijzondere opdracht (Simon *Petrus...* vdm)

Veelzeggend dat Lukas Simon hier ook Petrus noemt (de man van de belijdenis, Matth. 16).

Nu Simon Jezus en zichzelf heeft leren kennen, wordt hij ook Petrus genoemd én door Jezus in dienst genomen (5:10). 'Blijkbaar kan Simon juist nu gebruikt worden en dienstbaar zijn aan Gods koninkrijk.

God kan ons alleen gebruiken als we onself hebben leren kennen. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht, de schat is in breekbaar aardewerk.

Alleen zo kunnen we 'vangst' verwachten. Jezus staat als Heer' daarvoor in (u zult mensen vangen).

Simon Petrus kan de vangst niet alleen af. Ook een belangrijke ontdekking: vissen voor God is geen solo avontuur met allerlei kapers op de kust, maar mede arbeiden...

