

Schriftlezing: Ruth 2, Kerntekst: Ruth 2:19b
Thema: Kijk nou eens! Zingen: Ps. 65:1 en 3, Ps. 68:10, Ps. 103:1,2 en 3, Ps. 145:2 en 3, Ps. 33:11

Hoofdpunten van de preek

Ruth heeft veel verzameld op de akker van Boaz.

Wie is Ruth?

Ruth komt uit een ander land. Ze is als vluchteling met Naomi naar Israël gekomen.

Ruth wil voor Naomi zorgen en daarom gaat zij eten zoeken. 'Toevallig' kwam ze bij de akker van boer Boaz.

De Heere heeft dat zo geleid. Hij leidt alle dingen van ons leven. Zo zorgt Hij voor ons.

Eten zoeken op de akkers mocht. Boaz vond dat goed. Maar het was ook een regel van de Heere. Zo zorgt de Heere ook voor arme mensen.

Voedsel

Een efa is ongeveer 36 liter, daarvan kan Ruth wel 120 broden bakken.

Boaz heeft daarvoor gezorgd. Hij gaf zijn maaiers opdracht om steeds wat te laten vallen, zodat Ruth meer zou vinden.



Boaz lijkt op de Heere. Hij zorgt ervoor dat wij genoeg te eten hebben. Ook alle andere dingen krijgen wij door Hem. Dat is gewoon bijzonder!

Waarom doet Hij dat? Ruth was naar de Heere gevlucht. Daarom zorgt de Heere voor haar. Dat doet Hij voor iedereen die naar Hem gaat.

Ontferming

Ruth heeft méér gevonden! Als ze met alles thuiskomt zegt Naomi: hij heeft naar je omgezien...!

Omzien. Een woord met een diepe betekenis van ontferming en zorg.

Ook hierin lijkt Boaz op de Heere. Hij ziet om naar mensen zoals Ruth. Hij ontfermt Zich vol genade en liefde over (geestelijke) vluchtelingen.

Door Boaz' omzien naar Ruth weet Naomi het zeker: de Heere heeft Zijn goedertierenheid bewezen (2:20).

Goedertierenheid is Gods blijvende trouw. Zo heeft Hij Zich aan ons verbonden. Dat bewijst God altijd weer.