

Tekst: Jes. 40:13-31, Matth. 3:13-17
Thema: HC8 Ere zij aan God de Vader...
Zingen: Ps. 147:1 en 10, Ps. 48:1 en 4, Ps. 135:2,
Ps. 145:1 en 2, Gez. 12:7

Hoofdpunten van de preek

God is groot, wij *begrijpen* Hem niet. Door het geloof mogen wij Hem wel *kennen* uit Zijn Woord. Daarin 'openbaart de *onbegrijpelijke* God Zich aan Zijn schepsel. Hij past Zich daarin aan ons mensen aan.

Zo geopenbaard [v&a25]

Alles wat we in het geloof over God belijdend verwoorden, is wat Hij onszelf liet weten: 'omdat God zich alzo in Zijn Woord heeft geopenbaard.'

Dát is al een wonder op Zich. 'Openbaring' betekent dat God wil dat de mens Hem kent en bemint. Het initiatief gaat helemaal van God uit.

Eigenlijk de omgekeerde wereld. Welke vader moet zich voorstellen aan zijn eigen kind? Dat God Zich moet openbaren klaagt ons als zondaren aan: wij zijn van God vervreemd.

Dat God Zich toch openbaart is een gunst. Hij kiest naar Zijn wil en welbehagen de plaats, tijd en omstandigheden uit waar Hij Zijn openbarend woord klinken laat.

God maakt Zich niet alleen door het Woord bekend, ook *de schepping* vertelt ons *dat* God bestaat.

Door het Woord weten we echter *Wie* God is en *hoe* Hij is. Een (Deut. 6:4) en toch drie (Matth. 28:15,

1 Joh. 5:7v): Vader, Zoon en Heilige Geest. *Alzo* heeft God zich geopenbaard (zich aanpassend aan ons mensen).

God laat Zich kennen, opdat wij Hem gelovig erkennen en belijden. Belijden is de bijbelse manier van lofprijzing.

Zó kennen wij de Heere [v&a24]

Alzo laat *God* Zich *kennen*. Een en toch drie. De oudste christelijke belijdenis ademt deze drieliding. De dopelingen in de vroege kerk moesten op elke 'persoon' antwoorden met 'amen, ik geloof.'

Zo laat God Zich kennen (let op 't persoonlijke 'ons')

- als Vader, *onze* schepping. God heeft de hele wereld ingericht, als een kraamkamer voor Zijn schepping. Alles volmaakt op elkaar afgestemd. Duizelingwekkend. Deze God – waarvan ik door de zonde vervreemd was – wil dat ik Hem erken als mijn Schepper. Abba...
- Als Zoon, *onze* verlossing. God heeft de van Hem vervreemde wereld verzoend door de dood van Zijn Zoon. Geloof in de van God geschonken Middelaar is onmisbaar. Zonder geloof geen kennen, geen verzoening;
- Als Heilige Geest, *onze* heiligmaking. God maakt mensen gelijk aan Zijn beeld. De oorspronkelijke bedoeling bij de schepping.

In het geloof blijft aanbidding over: 'eer de Drie-een'ge in zijn troon!'