

Zingen na de dienst

Zondag 4 december 2022



Advent

Hervormde gemeente Sommelsdijk

Daar is uit 's werelds duist're wolken

(1)

Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot Zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

(4)

O Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed' op aard' en in mijn ziel!
Doe alle volken tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel!
Des Heeren ijver zal bewerken,
dat Hij de zetel, U bereid,
met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!

Nu daagt het in het Oosten

(1)

Nu daagt het in het Oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
Die eeuwig heersen zal.

(2)

De duisternis gaat wijken
van d' eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

(4)

De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig Licht!

(5)

Reeds daagt het in het Oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
Die eeuwig heersen zal.

Wij trekken in een lange stoet

(1)

Wij trekken in een lange stoet op weg naar
Bethlehem,
wij gaan uw Koning tegemoet, o stad Jeruzalem!
Gezegend die Zijn komst begroet en knielen wil
voor Hem!

Refrein:

Wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer,
wij loven U, Koning en Heer!

(2)

Al zijt Gij nu nog maar een kind zo kwetsbaar, teer
en klein,
wij weten dat het rijk begint waarvan Gij Heer zult
zijn,
een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van
pijn.

Refrein

(3)

Al gaat de vijand in het rond, de koning van het kwaad,
al dreigt hij met zijn grote mond dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond wanneer zijn rijk vergaat!
Refrein

Kom tot ons de wereld wacht

(1)

Kom tot ons, de wereld wacht.
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
Kind van God, Maria's Kind.

(4)

Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

Er is een roos ontloken

(1)

Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profetenmond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

God zal met ons zijn

Refrein:

God zal met ons zijn,
God is Immanuël.
God zal met ons zijn,
de God van Israël.

(4)

Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal
die Koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal:
Refrein

(3)

Gij daalt van de Vader neer,
tot de Vader keert Gij weer,
Die de hel zijt doorgestaan
en hemelwaarts opgestaan.

(5)

Lof zij God in 't hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

(2)

Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.

Jezus is de Koning, Hij is nu nog klein.
Straks zal Hij de Redder van de wereld zijn.
Ver weg allerwegen waar wij gaan of staan.
Hij is onze Koning, Hij kent onze naam.
Refrein

Wijs mij de weg naar Bethlehem

(1)

Wijs mij de weg naar Bethlehem,
het lijkt zo eindeloos ver.
In deze nacht hoor ik een stem,
zie ik een licht, een ster.
Vertel mij dan tot Wie ik ga;
een Koning, kwetsbaar klein,
Die wacht tot ik naar binnen ga
om dichtbij Hem te zijn.

(3)

In deze nacht aanbid ik Hem,
zit aan Zijn voeten neer.
Met lege handen zie ik Hem,
mijn Koning die 'k vereer.
U toont het beeld van God aan mij,
Zijn menselijk gezicht.
O Kind van vrede, Gods geheim,) 2x
dat heel mijn hart verlicht.)

Kerstnacht boven Bethlehem

(1)

In de kerstnacht boven Bethlehem
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, Zijn Naam is Jezus!
En opeens was daar een eng'lenmacht.
Een hemels leger prees de Schepper.
Refrein:
Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen;
engelen en mensen samen.

(2)

Wijs mij de weg naar Bethlehem,
mijn Koning tegemoet.
Als nergens anders plaats meer is,
leid mij dan naar U toe.
Toon mij hoe U Verlosser bent;
als Koning, zonder kroon.
U heeft Uw rijkdom afgelegd:
Zo bent U Mensenzoon.

(2)

Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezing
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen.
Refrein

(3)

Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God Die zelf een Kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd Mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij Hem geen grenzen.
Refrein 2x