

Schriftlezing: Hand. 20:17-38, Tekst: Hand. 20:32
Thema: Teruggegeven aan God.
Zingen: Ps. 122:1 en 3, Ps. 90:9, Ps. 56:4 en 5, Ps. 89:1 en 7, Ps. 138:4

Hoofdpunten van de preek

Paulus neemt afscheid en maakt de balans op en legt de gemeente terug bij God en Zijn Woord.

1 Balans ('en nu')

Het dienen van de Heere gaat gepaard met tranen (19,31). Waar liefde is – is pijn. Zo Heer', zo dienaar.

Als alles gezegd is, bekering tot God, het geloof in Christus (21), het koninkrijk van God (25), is een dienaar niet aansprakelijk meer voor de mensen.

2 Band ('broeders')

Het evangelie schept een geestelijke en blijvende band. Een zevenvoudige eenheid... (Ef. 4:4-6).

De broederband van het geloof is onverbreeklijk omdat deze van God uitgaat en ligt in het werk van Christus. Verdeeldheid is uit den boze.

3 Basis ('ik draag u op aan God en het Woord...')

Paulus legt de gemeente terug bij God en Zijn woord. Daar moeten wij het van verwachten.

De gemeente is van God, wordt door Hem verzorgd, beschermd en geleid door Zijn woord.

Het Woord wordt door genade gekenmerkt. Het wil ons altijd brengen bij Gods onverdiende goedheid.

4 Bouw ('Hem die bij machte is om u op te bouwen')

De gemeente en de broeders zijn kwetsbaar. Vele gevaren dreigen, maar de bouw gaat door. God staat garant.

God is bij machte om 'u' hoe dan ook te bouwen, zodat ze haar uiteindelijke omvang en doel bereikt: God dienen en verheerlijken (Ef. 2:21,22).

5 Bestemming ('en u een erfdeel te geven')

'Wrede wolven' van dwaling en verleiding zullen de kudde niet sparen. De duivel wil vernietigen. Allerlei gevaren bedreigen de gemeente.

Voor de broeders is en blijft de toekomst zeker. God is bij machte om 'u' hoe dan ook een erfdeel onder de geheiligden te geven (zoals Israël het land erfde).

De erfenis wordt in de hemel bewaard en zal onthuld worden in de laatste tijd (1 Petr. 1:4,5).