

Schriftlezing: Efeze 3:14-21, Tekst: Efeze 3:16-17
Thema: Geloofsversterking. Zingen: Ps. 84:1, 3 en 4,
Ps. 31:19, Ps. 25:5 en 7, Ps. 133:1,2 en 3, Ps. 26:2

Hoofdpunten van de preek

Paulus bidt om geloofsversterking voor de gelovigen en heiligen in Efeze. Dat is nodig, net zoals in een relatie. Stilstand is achteruitgang. Levend geloof groeit.

Paulus' gebed bestaat uit vier gebedspunten. Voor nu alleen de eerste twee.

Versterking

Hoe denkt Paulus over de gemeente, als hij vraagt om versterking?

Geen wenselijk gepraat, maar diep verlangen naar een gemeente die leeft tot heerlijkheid van God. Het is sterk om te beseffen dat je als gelovige afhankelijk bent en hulp nodig hebt om te leven tot eer van God.

Paulus vraagt om versterking, geloofskracht: moed (3:13) en standvastigheid (4:14-15). Paulus heeft hoge verwachtingen (God heeft zoveel om te geven). Hij pleit op Gods overvloedige heerlijkheid. De versterking is ook naar die heerlijkheid. Het doel is hoog!

Voor de versterking is kracht nodig. De Heilige Geest werkt dat uit in het leven van de gelovigen. Hij

concentreert ons op Christus en de kracht van Zijn opstanding.

Inwoning

Het tweede gebedspunt is de andere zijde van dezelfde munt. Versterking **met kracht door de Geest** in de **innerlijke mens** en **Christus** Die **door het geloof in onze harten** woont. Zo kan er meer gezegd worden.

Paulus bidt dat Christus dé Bewoner is van ons hart.

Wie is er thuis in ons huis? De gevolgen zijn merkbaar. Wanneer Christus verblijft in ons hart is het één en al liefde. Gevende liefde die de ander aanvaardt en zoekt. Liefde die uitgaat naar dé Ander: God.

Laten de gelovigen in de liefde *geworteld zijn*: net zoals een plant op liefde gedijen en uit liefde onze voeding halen.

Laten de gelovigen in de liefde *gefundeerd zijn*. Geen storm of watervloed zal het huis op deze rots doen bezwijken.