

Schriftlezing: Jes. 40:12-31, Rom. 10:8-17,
Tekst: Ex. 20:4-6, Thema: HC35.
Zingen: Ps. 135:2 en 3, Ps. 119:65, Gez. 1:2 en 3,
Ps. 97:4 en 7, Ps. 17:8

Hoofdpunten van de preek

Hoe zit het met God en de/onze beeldcultuur?

Belofte

Elk gebod heeft een belofte in zich. De HEERE wil Zijn volk bij de vrijheid bewaren. Je hebt geen verbeelding nodig om God te dienen.

Een (denk)beeld is altijd anders dan God en beperkt ons in het kennen en dienen van God.

Verbod [v&a 96]

God verbiedt ten strengste om een afbeelding van te maken van iets/ iemand om te aanbidden.

God sluit zich aan op de toenmalige praktijk om de afgoden te verbeelden met iets van de hemel/ de aarde of de onderwereld.

Een beeld verdringt God van Zijn plek en is een poging om God naar eigen hand te zetten (U zult voor uzelf geen beeld maken...)

God aanvaardt dat niet, dan toont God Zijn na-ijver (heilige verontwaardiging) en vergeldt deze misdaad in de lijn der geslachten. Door de zonde van de ouders kunnen ook de kinderen ontspreken.

De HEERE weet Zich alleen gediend op de manier die Hij Zelf voorschrijft. Jezus zegt: in Geest en waarheid. Voor elke generatie onder steeds weer nieuwe omstandigheden de opdracht om daarnaar te zoeken en te luisteren.

Uitwerking [v&a97 en 98]

De Catechismus geeft een eigentijdse uitwerking van dit verbod. Mag je echt geen beelden maken? In ieder geval niet van God. Het kan niet (God is een geest) en het mag niet.

Het bijzondere is wel dat God Zich aan ons menselijke voorstellingsvermogen aanpast. Hij gebruikt metaforen en voorbeelden (rotsteen, schild) en laat zich op een mensvormige manier kennen.

God slaat Zelf de brug en is voortdurend gericht op contact, door verschijningen (Gen. 18), de tempeldienst en uiteindelijk de Zoon. Hij is dé afdruk van God (Hebr. 1:3). Wie Hem gezien heeft...

De Heere is niet gebonden aan Zijn woord maar bindt ons wel aan Zijn woord. Het enige middel dat gegarandeerd de zegen van de Heere draagt en zal doen wat God wil.

Daarmee gaat God bewust zijn eigen weg in de altijd aanwezige beeldcultuur. Alleen al luisteren is een hele bekering...