

Schriftlezing: Matth. 28:16-20, Rom. 8:28-38
Tekst: Matth. 28:20. Thema: Een grote zekerheid voor kleine mensen. Zingen: Ps. 121:1 en 4, Ps. 90:9, Ps. 33;10 en 11, Ps. 138:2 en 4, Ps. 118:7

Hoofdpunten van de preek

De Heere zendt Zijn discipelen de wereld in met een grootse opdracht. Ze staan er niet alleen voor.

1 En zie!

Het valt niet mee om je ogen los te maken van wat je aandacht kan opeisen of afleiden. Jezus wil eerst de verblinding doorbreken, zodat we focussen op Hem.

In de kring van discipelen was er meer dan genoeg. Verraad, verloochening, de kruisiging van Jezus en een vijandige samenleving.

Ook voor ons speelt er genoeg in de wereld of ons persoonlijk leven. Daarom zegt Jezus 'en zie!' Wie zich laat focussen ziet Christus!

2 Ik ben!

Ik, dat is de geboren Zaligmaker, Die geleefd en geleden heeft en opstond uit de dood.

'Ik' heeft dus macht over de zonde, de verzoeking en de dood. Hij heerst als koning en heeft alle macht.

Wie op Christus ziet is volkomen veilig, al wacht ons in de wereld verdrukking. In het Grieks staat 'Ik - met

jullie - ben.' Onze namen omsloten door de Zijne.

3 Met jullie

Jezus spreekt de elf overgebleven discipelen aan. Judas is er niet meer bij. Andere meelopers waren al afgevallen of zullen nog ook afhaken.

Deze grote zekerheid geldt alleen voor Jezus' volgelingen die Hij de wereld in stuurt met de opdracht om het evangelie overal te onderwijzen.

Zo worden zwakke, falende en o zo verschillende mensen toch gebruikt in Zijn koninkrijk.

4 Alle dagen...

De Heere Jezus is altijd met Zijn discipelen. Geen dag uitgezonderd. Onze tijden zijn in Zijn hand. Nooit zullen de tijden óns beheersen.

De dagen gaan ergens naar de voleinding van de wereld. De Heere zorgt ervoor dat het doel van de wereld voltooid wordt.

5. Amen.

Jezus bekrachtigt de grote zekerheid met 'amen.' Mattheüs beaamt dit als een persoonlijke reactie op het evangelie.

Het 'amen' van Jezus wil weerklinken in het 'amen' van Zijn volgelingen.