

Schriftlezing: Psalm 22:23-32, Tekst: Psalm 22:27a
Thema: Zachtmoedigen worden verzadigd. Zingen:
Ps. 34:1 en 4, Ps. 90:8, Ps. 16:3 en 6, Ps. 22:13, HA
[23:2, 103:1,2,3, 6] Lofz. Simeon: 1

Hoofdpunten van de preek

Een grote ommekeer voor David. In zijn aanvechting ontdekte hij dat God hem wel degelijk ziet en hoort.

Zachtmoedigen

Nu kan David zelfs in zijn ellende God loven en zijn gelofte met bijbehorende maaltijd nakomen (zie Lev. 7:15,16). Zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden.

Zachtmoedigheid betekent zacht van gemoed. Wie zijn de zachtmoedigen? David is een voorbeeld. De hele Psalm vertelt hoe hij er aan toe is: zwak, nederig en afhankelijk. Kortom, hij heeft God nodig.

Zachtmoedigheid is kenmerkend voor een christen en is vrucht van de Geest van Christus, dé zachtmoedige bij uitstek. Hij zegt: kom naar Mij toe en leert van Mij dat ik zachtmoedig ben...

Verzadigd

Zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden door de maaltijd die van heil en genade spreekt (offermaaltijd, Lev. 7). Je hebt genoeg, genoeg aan God en de verlossing die Hij brengt.

Dankzij hét offer, Jezus Christus. Door Hem mogen wij vandaag eten en verzadigd worden. Brood en wijn verzekeren ons van de volkomen verlossing.

De tafel staat midden in het leven, wat we nu en hier ontvangen verzekert ons van de vervulling: eten en drinken in Gods koninkrijk waar we verzadigd worden met God.

