

Schriftlezing: Hooglied 5:1-16, Tekst: Hooglied 5:1
Thema: 'Ik ben gekomen...' Zingen: Ps. 135:2 en 3,
Ps. 1:1 en 2, Ps. 92:2 en 7, Ps. 36:2, Ps. 68:2

Hoofdpunten van de preek

Het verlangen van de bruid wordt beantwoord! De Bruidegom zegt tegen haar: 'Ik ben gekomen!'

De vreugde van de Bruidegom

God geeft ons in het HA een middel om door het geloof Zijn nabijheid te ervaren. De tekenen hebben een voorlopig karakter, de volle vervulling wacht!

Ik ben gekomen! Hier is de Bruidegom aan het woord. Een uitroep vol vreugde. In het geloof staat de vreugde van God/ Christus centraal!

De liefde van de bruid, de vruchten van ons leven zijn voor Christus. Hij geniet van de geuren die de Geest verspreid. Van de producten van haar lusthof die de Zijne is.

Melk en honing zijn producten die herinneren aan de overvloed van het beloofde land. Wijn verheugt het hart, *het hart van God!*

Christus beleeft vreugde aan Zijn gemeente, aan de ontmoeting aan de Avondmaalstafel... Zalig is het om helemaal op Hem gericht te zijn. Daarin ontvangen we ook zelf onze vreugde.

Opwekkingskoor

Bruidegom en bruid worden toegezongen door een koor. Welkome derden. Waarschijnlijk de dochters van Jeruzalem, vriendinnen van de bruid.

Het koor moedigt het bruidspaar aan om van hun lusthof te genieten. Eet, drinkt, *vrienden...*

Christus noemt Zijn leerlingen *vrienden*, alsof ze Zijn gelijke zijn. In een goede relatie is dat ook zo, beide partners zijn even belangrijk.

Het koor moedigt het bruidspaar aan om zich door de liefde te laten leiden: *word dronken*. Dronken zijn betekent dat je gevoelens, gedachten, wil, je doen en laten wordt beïnvloed door... DE LIEFDE!

Het vervolg laat zien dat het in ieder geval voor de bruid geen overbodige oproep is. Aanleidingen genoeg, in en om de bruid (5:3, 5:7).