

Schriftlezing: Efeze 4:1-16, Tekst: Efeze 4:11 en 12
Thema: Gegeven tot opbouw. Zingen: Ps. 135:1 en
12 Ps. 143:10 Ps. 132:6 en 9 Ps. 89:1 {Bev.
Ambtsdr. Toez. Ps. 90:9} Ps. 68 :9

Hoofdpunten van de preek

Paulus schrijft over de 'ambten' die door Christus gegeven zijn tot opbouw van Zijn gemeente.

Gegeven

Allerlei verschillende bedieningen worden genoemd, die ene is aan de gemeente gegeven als apostel, de ander als evangelist, enz....

De opdracht die we krijgen binnen de gemeente is verschillend. Hoe verschillend die opdracht ook is, de Gever van deze gaven is en blijft Dezelfde.

Vanuit het Grieks valt de nadruk zelfs op Hem. Zo moet het ook. In onze bediening gaat het om Christus en Zijn gemeente.

Hij heeft gegeven... de gaven die we als gemeente ontvangen in elkaar en door de ambtsdragers Zijn gegeven door Christus. Hij is neergedaald, heeft gestreden, geleden en overwonnen (vers 8-10).

De gaven zijn vrucht van Christus' overwinning, de bekroning van Zijn werk. Een kostbaar geschenk! De weg die Christus ging tekent zich ook af in de gaven: door lijden tot heerlijkheid.

Mini_Efeze 4_11-12 [bv ambtsdr] 17-5-2014 HG Sommelsdijk

Tot opbouw

Christus heeft een duidelijk doel met de gaven voor Zijn gemeente: toerusting tot dienstbetoon en opbouw.

Hoe gaat dat? Het bijbehorende werkwoord komen we op diverse plaatsen in het NT tegen en al die plaatsen bieden een verduidelijking.

Toerusting betekent zorgen dat de gemeente beantwoordt aan haar roeping: dienstbetoon (diaconaat). Dienen van elkaar, van de wereld en voor alles van God.

De toerusting is ook tot opbouw van de gemeente, wat Paulus in een dubbele vergelijking met het lichaam en een gebouw in aanbouw vergelijkt.

Het lichaam/ het gebouw moet groeien in aantal, maar ook in kwaliteit. Het lichaam is van Christus, het gebouw is voor God (3:22). Groei is tot Gods lof en eer, Christus wordt meer en meer zichtbaar.

