

Schriftlezingen: Gen. 2:18-25, Matth. 1:18-25 en Ef. 5:22-33
Tekst: Ex. 20:14
Thema: Elk huwelijk is God heilig.
Zingen: Ps. 45:1 en 6, Ps. 119:5, Ps. 25:3,5 en 7, Ps. 133:1 en 3, Ps. 122:3

Hoofdpunten van de preek

Elk huwelijk is God heilig en wordt daarom door Hem in bescherming genomen (dat is helaas nodig).

Door Gods hand (schepping)

Om te zien hoe God het huwelijk bedoeld heeft moeten we kijken naar het oorspronkelijke ontwerp.

God schiep de mens als man en vrouw. De beide geslachten zijn op elkaar aangelegd.

God zegt (voordat Adam het beseft): het is niet goed dat de mens alleen is.

God geeft de mens hulp door je levensgezel als de sterkere tegenover je. Gehuwden zijn geroepen om elkaar in alle dingen bij te staan...

God vindt het zo belangrijk dat je de juiste persoon ontvangt, dat Hij er persoonlijk de hand in heeft. De ander is jouw Godsgeschenk. God vergist zich niet.

Het vormen van een hechte en onverbreekbare relatie is een proces, van naar elkaar groeien, verlaten van je roots, elkaar aankleven tot één zijn.

Het is ook een blijvende opgave. God verbiedt namelijk meer dan echtscheiding *de echtbreuk*.

Een voorbeeld

Het is mooi om in de Adventstijd de relatie waarbinnen God Zijn Zoon geboren laat worden te bekijken. Echt een voorbeeld...

- van 'kuisheid.' Maria als alleenstaande moeder in wording kon haar verloofde (en God) recht in de ogen kijken. Ik ben niet vreemd gegaan.
- van zelfopoffering. Jozef stond voor een moeilijke keuze. Voor zichzelf gaan... of zijn 'ik' opzij zetten en deze weg inslaan.
- van trouw. Jozef neemt moeder Maria tot Zijn vrouw en helpt haar in haar bijzondere roeping.

Het geheim (genade)

Paulus laat in Efeze 5 zien wat het geheim van het christelijk huwelijk is. Nb. er trouwen niet twee engelen, maar kinderen van Adam en Eva.

Alleen liefde kan een huwelijk redden. Liefde voor de ander. Liefde die geeft. Liefde die gevoed & geleid wordt door Christus' liefde voor Zijn gemeente.

Die liefde 'moet' ontvangen en beantwoorden worden in wederliefde, voor jou, liefde voor God.

Waar liefde woont, kan je niet alleen heel wat hebben, maar daar gebiedt de Heere Zijn zegen.