

Schriftlezing: 1 Johannes 1:1-2:2, Tekst: 1 Johannes 1:8-10 Thema: Gemeenschap met God
Zingen: Ps. 65:1, Ps. 97:7, Ps. 32:1 en 3, Ps. 65:2 en 3 [HA, Ps. 27:1,2,3,5], Lofz. Simeon:1

Hoofdpunten van de preek

Johannes leert een belangrijke les: wil je wandelen met God, dan moet je rekenen met God. Zie je leven in Zijn licht!

Zonde

Als Gods licht over ons leven schijnt, komen we voor de dag als zondige mensen. We hebben de Heere Jezus altijd nodig: Zijn bloed is onmisbaar om gemeenschap met God te hebben.

Wie geen zonde denkt te hebben, brengt zichzelf op een dwaalspoor (1:8b) en spreekt God tegen (1:10b). Je leeft aan de Heere Jezus voorbij. Niemand komt tot de Vader, dan door Hem.

Genade

Als Gods licht over ons leven schijnt... komt alles van ons in het licht. Genadige ontdekking!

De Heilige Geest is daarop uit, wil ons leiden tot belijden (hetzelfde zeggen). Spreek Hem maar na,

dat is heilzaam en bevrijdend. Tegenover God en mens.

Wie belijdt is bevrijd. God is immers betrouwbaar (geloofwaardig) en houdt Zich aan Zijn woord. Hij vergeeft, d.w.z. rekent u uw zonden niet aan en reinigt je, maakt je helemaal schoon.