

Schriftlezing: Openb. 22:1-5, Tekst: Openb. 22:1-3a
Thema: Het nieuwe Paradijs.
Zingen: Ps. 63:1, Ps. 63:2, Ps. 42:1 en 3, Ps. 36:2,
Ps. 16:3, HA: Ps. 84, Lofz. Simeon 1

Hoofdpunten van de preek

Johannes ziet het paradijs!

Water

In het paradijs is (net zoals in het 1^e paradijs) de paradijsrivier die overal voor leven zorgt.

De glasheldere rivier komt uit een bijzondere bron: de troon van God en het Lam. Het leven brengende heil komt bij God vandaan en danken we aan het Offerlam: Jezus.

Het water is dus een vergelijking. Wat water is voor ons lichaam, is Gods heil voor je ziel. Alleen dan is er leven, verzadiging (Joh. 4:13,14) en genezing (Ez. 47:9).

De rivier vloeit uit in het midden van de stad. De kern van het eeuwige leven is verzadigd te worden met God.

Boom

In het paradijs is (net zoals in het 1^e paradijs) de levensboom. Deze boom is zeer vruchtbaar.

De vruchten van deze boom zijn het eeuwige leven in het genieten van God. Verzadiging van vreugde en liefelijkheden zijn in Gods rechterhand (Ps. 16:11).

Het blad van de Levensboom is genezend. Genezing van het maken en dienen van eigen goden. Heidenvolken worden tot Godsvolk.

Zegen

Door de zonde van de mens werd de aarde vervloekt. Dat was het einde van het 1^e paradijs.

In het nieuwe paradijs is géén vervloeking meer. De schepping is geheeld.

Geen moeite, zorg, ziekte, verdriet en dood (Openb. 21:4,5): alle eerste dingen zijn voorbij.

Alles wordt weer nieuw. Alleen zegen en volmaaktheid blijft over.