

Schriftlezing: Jesaja 49:7-21 Tekst: Jesaja 47:14-16
Thema: Blijvend in Gods hart (hand en oog).
Zingen: Ps. 147:1, Ps. 30:3, Bed HD {Ps. 87:4, Ps. 134:3, Ps. 105:5}, Ps. 42:1&5, Ps. 27:6&7 Ps. 69:14

Hoofdpunten van de preek

Kan de HEERE ooit Zijn volk vergeten? Wij kunnen vergeten, Hij nooit.

1 Ervaring [vers 14]

Het is een vreselijke ervaring als je aan jezelf overgelaten en vergeten bent. De beleving van Israël in ballingschap. God heeft ons vergeten.

De HEERE krijgt deze ervaring door Sion – de inner circle van het Godsvolk – in Zijn gezicht geworpen als reactie op de heilsprofetie.

De HEERE brengt deze crisiservaring onder woorden. Hij schept ruimte om met de diepste aanvechting tot Hem te gaan.

Aan het kruis neemt Christus deze klacht over. Hij wordt werkelijk verlaten, opdat wij...

2 Mogelijkheid [vers 15a]

De HEERE geeft Sion een voorbeeld dat ook ons tot nadenken stemt: De onmogelijke mogelijkheid dat een vrouw haar kind vergeet en zich niet ontfermt.

Het gebeurt! Verwaarlozing en erger zijn dichterbij,

dan we vaak denken.

Kan je als moeder (en vader) je kind vergeten? Je kind kan slachtoffer worden van het systeem waar je als ouders in mee doet.

Vergeten kunnen wij door er niet te zijn en ze alles te geven, behalve onszelf, onze liefde en (geloofs)opvoeding.

3 Zekerheid [vers 15b-16]

Wat voor ons een mogelijkheid is... is voor God onmogelijk: IK zal u niet vergeten...

Wie heeft nu Wie verlaten? Ondanks Sions zonde (1:4), blijft Sion in Gods hart omdat Hij Zich blijvend aan Zijn volk heeft verbonden.

We zien daarom aan het kruis doornagelde handen van een verlaten Kind dat door Zijn Vader niet meer gezien wil worden. Ik voor u...

Hij heeft het volk in Zijn handpalmen gegrift. Gods handen vertellen van Zijn machtig handelen ten goede van Zijn volk.

Terwijl zij als laatste Jeruzalems ruïnes zagen, ziet de Heere de muren steeds voor zich. Hij zal Sion herbouwen. Daar zal Zijn volk weer wonen!