

Schriftlezing: Lukas 2:1-20, Tekst: Lukas 2:15-17
Thema: *Wat het geboorte bericht met je doet/ wil doen.* Zingen: Ps. 98:1 en 2, Ps. 138:3, Lofz. Maria 1 en 3, Ps. 108:1 en 2, Ps. 75:1

Hoofdpunten van de preek

Engelen vertellen aan de herders het blijde nieuws van Christus' geboorte. Daarna vertrekken ze weer.

1 Woord

Nú moet blijken of hun woord de herders in beweging bracht. *Dat gebeurt!*

Ná onderling overleg. 'De één zegt tegen de ander...' Kerst vier je niet alleen, ook de ander 'moet' meedoen.

Een wonder dat de Herders zó reageren! We lezen: 'En het geschiedde...' daarmee wordt net zoals in 2:1 en 6 verteld dat God dit wonder werkt.

Ze gáán om het Woord te zien dat geschied is. Geloven gaat aan 'zien' vooraf en vindt zekerheid in het feit: het is geschied. De Zaligmaker ís geboren.

2 Geloof

De Herders besluiten niet alleen om te gaan: *ze doen het ook - met haast.*

Hun haast wordt gevoed door verlangen en om het Woord te zien dat geschied is. Deze *voortvarendheid*

kenmerkt het geloof (van de Herders).

Deze haast wordt gevoed door de geboren Zaligmaker. Hij wil ons redden van het tegendeel: lauwheid en onverschilligheid.

Het Kindje wordt precies zo aangetroffen als de Engelen gezegd hadden (2:12). In het geloof wordt altijd gevonden wat beloofd en gezegd is.

3 Getuigenis

Als de Herders het Kind gezien hebben maken ze het overal bekend. Wie het Heil vindt kan dan onmogelijk voor zichzelf houden...

De herders zijn nu voor de inwoners van Bethlehem wat de engelen voor hun waren: de verkondigers van de zaligheid.

Als ooggetuigen maken ze *het Woord* bekend. Géén verhaal over persoonlijke ervaringen, maar *herhaling* van wat ze gehoord hebben van de engel (2:12).

Deze blijde, bevrijdende boodschap heeft onze angstige en duistere wereld vandaag schreeuwend hard nodig. Engelen => Herders =>... u en ik?

