

Schriftlezing: Jesaja 60:1-11, Openb. 21:9-27  
Tekst: Openb. 21:22-27 Thema: De stad Gods.  
Zingen: Ps. 48:1, 4 en 6, Ps. 36:3, Ps. 15:1,3 en 5,  
Ps. 89:1 en 7, Ps. 26:2

### **Hoofdpunten van de preek**

Een christen leeft uit de toekomst. Christus openbaart hoe die eruit ziet.

#### **1 Stad**

Openb. spreekt in beelden: hier een stad.

Een stad is een complete samenleving. Je hebt er alles: woningen, winkels, voorzieningen enz. Nieuw Jeruzalem mist juist bepaalde voorzieningen.

#### **2 Geen tempel (vers 22)**

In Nieuw Jeruzalem is de tempel opvallend afwezig.

In Oud Jeruzalem woont God door de tempel bij Zijn volk: heel dichtbij en tegelijk op grote afstand. Altijd is er verzoening nodig om tot God te komen.

Blij vooruitzicht! Geen tempel, want God - het Lam is haar tempel. Vrije toegang - directe omgang. God en mens leven niet meer in gescheiden werelden.

#### **3 Geen zon en maan nodig (vers 23-24)**

Het licht van de schepping is niet meer nodig (al blijft dat wel). Nieuw Jeruzalem baadt in het licht van Gods heerlijkheid – het licht van het Lam.

Schepping en samenleving zijn weer zoals ze moeten zijn: verlicht door Gods heerlijkheid. Alle Godsverduistering is voorbij.

Iedereen die zalig wordt wandelt in dit licht - je levenswandel verlicht door/tot Gods heerlijkheid. Zelfs aardse machthebbers doen mee.

#### **4 Geen dichte deur (vers 25-26)**

Oud Jeruzalem deed 's avonds de poorten dicht om vijanden buiten te houden. In Nieuw Jeruzalem zijn de poorten alleen voor de sier er is geen nacht.

De Nacht staat voor alles wat het daglicht niet kan verdragen. Geen vijand die de stad nog bedreigt.

De vorst der duisternis is daar (met alles waar hij voor staat/ wat hij brengt) voorbij. Niets zal de wandel als kinderen van het licht verstoren.

#### **5 Geen gespuis**

Alles wat verontreinigt en iedereen die zich bezighoudt met gruwel en bedrog wordt de toegang tot de Heilige Stad geweigerd. Blijf dan in Babylon.

Om toegang te krijgen tot Nieuw Jeruzalem moet je ingeschreven staan in haar bevolkingsregister: het boek van het Leven.

Door het bloed van het Lam wordt je als zondaar ten Leven opgeschreven.