

Schriftlezing: Gen. 1:1-5, 1;24-2:3, Hebr. 1:1-3 en 11:1-3. Kerntekst: Gen. 1:31 Thema: Dank de Schepper. Zingen: Ps. 19:1 en 2, Ps. 19:6, Ps. 8:1,3 en 4, Ps. 136:1,25 en 26 en Ps. 65:6

Hoofdpunten van de preek

Genesis 1 is een loflied voor God: onze Schepper.

1. God wil de schepping

Het 1^e wat we in de bijbel lezen is dat God de aarde schept. Scheppen is dat God iets uit niets maakt.

Blijkbaar *wil* God de schepping. Hij wil die, om een plek te maken voor de mens om te leven. God wil dus ons bestaan!

2. God richt de schepping in

In het loflied voor de Schepper wordt vers voor vers gezongen over het wonder hoe God de schepping inricht. In 1:2-25 lezen we hoe God vol zorg en liefde de wereld toebereidt (Hebr. 11:3) voor de mens om te leven.

Heel Gods schepping draait om de mens, zonder dat het om de mens gaat. De mens is er niet voor zichzelf, maar voor God. Geschapen om Zijn spiegelbeeld te zijn om als Gods ministers leiding te geven aan de aarde (Gen. 1:26).

3. Doelmissen

Wij zijn er voor God. Dat is ons bestaansdoel/recht.

Het erge van de zonde is dat wij niet leven voor God. Daarom heeft geen mens bestaansrecht. Daardoor is Gods goede en met zorg ingerichte schepping geen tuin meer, maar een wereld vol ellende.

Waarom zij wij er (nog) en is er zoveel goeds om de HEERE voor te danken?

4. Jezus draagt de schepping [Hebr. 1:3]

Dat de wereld er (nog) is, heeft alles te maken met de genadige handen die de wereld 'dragen.'

Alles waarvoor wij de Schepper mogen danken, danken wij aan de Middelaar: Jezus Christus. Voedsel, kleding, onderdak, school, ziekenhuis: alles ontvangen wij puur uit genade.

Waarom? Omdat God wil dat de mens alsnog aan Zijn doel toekomt: spiegelbeeld van God om als Gods minister leiding te geven aan de nieuwe schepping (Opb. 22:5).