

Schriftlezing: Gen.1 1:1-9, Joh. 17:1-6, 25-26
Tekst: Matth. 6:9b Thema: Uw Naam worde
geheiligd. Zingen: Ps. 8:1,4 en 9, Gez. 5:2, Ps.
115:1 en 2, Ps. 86:6 en Ps. 52:7.

Hoofdpunten van de preek

Jezus leert ons dat het gaat om een andere Naam dan de onze, of onze idolen: de HEERE.

Niet mijn, maar Zijn Naam [vr. 122]

Jezus leert ons door Zijn gebedsonderwijs ons 'ik' kwijt te raken in de Vader. Het gaat om Hem. Ook in de gebeden die volgen.

Bevrijdend. Ons 'ik' is een pijnlijk opgeblazen orgaan (1 Kor. 4:6) dat voortdurend je aandacht trekt en ons dringt om bezig te zijn met onze namen. Moderne torenbouw (Gen. 11).

In de Naam van de HEERE komen we net zoals Israël tot onze bestemming. Daarom bidden we tot de vader om de heiliging van Zijn eigen Naam. Laat God het zelf doen, zoals Hij vaak bij Israël deed.

God kennen [antw. 122a]

Onbekend maakt onbemind. Wijs gebedsonderwijs. Leer ons U kennen, Vader.

We zijn het contact met Hem kwijtgeraakt door de zonde en daarom afhankelijk van wat Hij ons laat weten. Jezus leert ons de Vader kennen.

Nu kennen wij ten dele. Wie verlangt niet naar meer kennis? Bid mee.

God eren [antw. 122b]

Onbekend maakt ook ondergewaardeerd. Hoe meer we de Naam van de HEERE kennen en van Hem zien, hoe liever we Hem zullen loven.

Een teer punt, 'Gods werken waarin Zijn goedheid duidelijk blijkt' Wat nu als je Gods hand daarin niet ziet...?

Gods grootste werk is niet moeilijk om te zien: de eniggeboren Zoon legt het ons uit.

God dienen [antw. 122c]

Bidden ontsteekt verlangen om daadwerkelijk tot eer van God te leven. Een bekering tot onze roeping om zout en licht te zijn, het verschil te maken.

Een dringend punt voor ons als christenen in een na christelijke wereld, waarin wij na verloop van tijd dreigen op te gaan.

Het gebed brengt ons bij de praktijk. Ons complete bestaan 'schikken en richten' naar God.

Luisterend naar de wil van de Vader, kijkend naar het voorbeeld van Jezus gaan wij biddend in Zijn spoor...