

Schriftlezing: Ex. 3:1-15, Rom. 10:8-17,  
Tekst: Ex. 3:14a Thema: NGB 1: Deze God is onze  
God. Zingen: Ps. 135:2 en 3, Ps. 110:2 en 4, Ps.  
115:2,4 en 6, Ps. 48:4 en 6, Ps. 36:2

### **Hoofdpunten van de preek**

De NLse Geloofsbel.(1561) wil het geloof belijden in een kritische tijd. Het 1<sup>e</sup> artikel gaat over Wie God is.

#### **Geloven en belijden**

Wij *geloven met het hart*... om te kunnen getuigen over God is een geloofsrelatie onmisbaar. Geloven is je aan God toevertrouwen omdat Hij het zegt.

Wij *belijden met de mond*... belijden is hetzelfde zeggen. Naspreken wat je gehoord hebt van God Zelf door Zijn woord (Rom. 10).

De NGB zet dus in met een persoonlijk *geloofsgetuigenis* en niet met wetenschappelijk bewijs, logica of een gevoelsmatige mening.

God maakt Zich bekend: JHWH. Ik ben die Ik ben. De NGB spreekt (vanuit het Frans) daarom over 'wezen.' God is en heeft daarvoor niemand nodig.

*Afgoden* bestaan dankzij mensen als projectie van hun angsten of verlangens - zolang zij hun laten bestaan. Hun macht danken zij aan Satan.

God openbaart Zich als de 'enige.' Naast God bestaan geen goden. God laat Zijn positie niet delen

Mini\_NGB\_1 11-3-2017 HG Sommelsdijk

door één van velen te worden.

God openbaart Zich als de 'eenvoudige.' Hij is zoals Hij is, zoals Hij Zich laat kennen ('uit één stuk') en is niet wispelturig of complex.

De NGB noemt allerlei karakter eigenschappen van God. Twee lijnen: Gods grootheid en nabijheid.

#### **God is groot**

God is 'onbegrijpelijk'. Hij laat Zich niet in onze denkkaders of verklaringen vangen en kleineren. Wij mogen niet voor God denken. Vb. Job (36:26).

Ook het evangelie en de weg van het evangelie zijn onbegrijpelijk (Ef. 3:6, Rom. 11:33).

God is groter dan Zijn schepping. Hij past niet in een 'hokje' van een gebouw (2 Kr. 2:6) of van eigen gelijk. Hij laat Zich niet vangen in een beeld (Ex. 32).

#### **God is nabij**

God is eeuwig en onveranderlijk. Uit liefde schiep God ons mensen om in relatie met Hem te leven.

God verandert door de zonde niet van gedachten! Zijn liefde voor de wereld blijft. Wat Hij belooft doet Hij echt.

Alles verandert - ook ons beeld van God - maar God blijft eeuwig dezelfde. Iedereen kan weten waar hij aan toe is met God. Hij laat het weten in Zijn woord, Hij laat Zich zien in Zijn Zoon.