

Schriftlezing: 1 Joh. 3:1-10, Tekst: 1 Joh. 3:1-3
Thema: Gods kinderen Zingen: Ps. 8:1,4 en 5, Ps.
51:5, Ps. 31:15 en 17, Ps. 89:1 en 7, Ps. 17:8

Hoofdpunten van de preek

Van wie bent u er een? Johannes schrijft aan de gelovigen en zegt: je bent een kind van God.

Gods kinderen

Zie hoe Gods liefde is! Echt een wonder! Zo groot is Gods liefde dat Hij zondaren aan. Mensen die al van Hem zijn – God is immers onze Schepper – maar zich van Hem hebben losgemaakt.

Hoe word je Gods kind? Dankzij de Zoon en door de Geest beantwoord je Gods liefde.

Mag dat 'zomaar'? In de HD noemt God ons al Zijn kinderen! Door het HA verzekert de Vader Zijn kinderen van Zijn 'hartelijke liefde en trouw.'

De liefde van de wereld kan je ondertussen wel vergeten. De wereld (er)kent God niet en projecteert haar haat ook op Zijn kinderen.

Zullen Hem gelijk zijn

Nu zijn we Gods kinderen... maar het is nog niet geopenbaard wat we straks zullen zijn. Geen mens heeft gezien wat God bereid heeft... (1 Kor. 2:9)

Maar, één ding is zeker: we zullen Hem gelijk zijn, want we zullen Hem zien zoals Hij is! Indrukwekkend.

De Zoon gelijk! Het werk van de Geest is dan af (HC32). Hij heeft de gelovigen gelijk gemaakt aan het beeld van de Zoon. We delen dan in de heerlijkheid van God en zullen net zoals de Zoon de Vader volmaakt liefhebben, eren en dienen.

We zullen Hem zien zoals Hij is. Christus is het stralende middelpunt van het eeuwigheidsleven. Het Lam dat geslacht is. Eeuwige verheuging en verzadiging.

En reinigen zichzelf

Deze hoop, het uitzicht op het eeuwigheidsleven is tegelijk een appèl om jezelf te reinigen.

Johannes gebruikt hier een OT woord dat bij uitstek aangeeft hoe de gelovigen zich voorbereiden op de ontmoeting met God: reinigen. Schoonmaken van alle besmetting met verderf en dood.

Jezus zegt: zalig zijn de reinen van hart. Zij zullen God zien. Hoe reinigen we ons? 1 P1:22: door te gehoorzamen aan de waarheid, je leven wijden aan God. Is er zonde? Was je in het bloed van Christus dat reinigt van alle zonde.