

Schriftlezing: Lukas 24:1-12 Tekst: Lukas 24:9-12
Thema: Een blij bericht – lijkt kletspraat – doet toch kracht. Zingen: Ps. 21:4 en 5, Ps. 25:4, Ps. 145:1 en 2, Ps. 118:11 en 12, Ps. 71:10 en 11

Hoofdpunten van de preek

Het groepje vrouwen komt met het ‘ongelofelijke’ bericht thuis dat Jezus leeft.

1 Een blij bericht

Vrijmoedig vertellen de vrouwen alle dingen die ze gehoord en gezien hebben.

Het begint met horen. De engelen herinneren hun aan Jezus' woorden (7,8). Die geven uitleg aan wat ze zien (open graf, verdwenen lichaam).

Het Woord van Jezus maakt (de vrouwen) tot vrijmoedige woordvoerders. Zij berichtten – brengen de blijde boodschap over – aan de discipelen.

2 Lijkt kletspraat

De discipelen vinden hun woorden maar kletspraat.

Met zo'n reactie moeten we rekening houden. Ook (of juist?!) binnen de kring van volgelingen. Lukas noemt ze zelfs apostelen.

Het geloof past niet vanzelf in onze kaders. In je eigen hart kan je daarom zoveel ongelof en twijfel tegenkomen.

Mini_Lukas_24_9-12 31-3-2018 HG Sommelsdijk

Ongeloof is niet goed, maar kan wel dienstbaar zijn wanneer we te maken krijgen met een dergelijke reacties.

Je moe(s)t je immers ook zelf aan je ongelof en twijfel ontworstelen.

3 Doet toch kracht

Met Petrus gebeurt (weer) een wonder.

Met ‘maar Petrus’ maakt Lukas hem los van de andere 10. Hij blijft niet in zijn ongelof hangen.

‘Maar’ mag ook vertaald worden met ‘toen.’ Het opstandingsbericht (9) doet tóch kracht.

Niet alleen Jezus stond op (lichamelijk), ook Petrus staat op (geestelijk) en rent naar het open graf. Alles valt niet in een keer op z'n plek.

Petrus gaat weg, al verwonderend. Verbazing is geen geloof, maar er is geen geloof zonder verwondering.

