

Schriftlezing: Joh. 1:14-18, Hebr. 2:1-18
Tekst: Hebr. 2:17 Thema: HC6 [16-19]
Zingen: Ps. 75:1, Ps. 45:1, Ps. 40:3 en 4, Ps. 8:1,4
en 5, Ps. 2:4 en 7.

Hoofdpunten van de preek

HC6 snijdt op een – gedateerde manier – belangrijke thema's aan en geeft antwoord op de vraag: 'waarom werd God mens?'

God werd mens [v&a16]

Eerst de kern: waarom moet de Middelaar mens zijn? Hebr. 2:17 geeft een bijbels antwoord: Hij werd in alles onze gelijke om de zonden te verzoenen.

In alles onze gelijke... van baby tot en met volwassene. Jezus kwam niet als 33 jarige naar de aarde om te lijden en te sterven, maar als 'ongevormd begin.' Jezus kent het leven – met al z'n facetten en verzoeken – van binnenuit!

Alleen de zonde kent Jezus niet van binnenuit. Hij is staande gebleven. Hoe? Uit de kracht van Zijn Godheid? Dat is te snel gezegd: Jezus heeft Zich er doorheen geloofd en is zo staande gebleven!

Daarin zit het genadige: Jezus is echt en recht mens, ten volle zoals God het bedoeld heeft. Daarom kan Hij in andermans plaats de schuld op zich nemen en betalen.

Werkelijk God [v&a17]

De Middelaar Jezus is ten volle ook God. Wie zal dit kunnen doorgronden? Niet proberen,

maar wel bewonderen! In Jezus komt God naar deze wereld.

Moest Jezus God zijn om de last van Gods toorn te kunnen dragen? Of, kunnen we *bijbels* spreken van Jezus Die Zich erdoorheen geloofd heeft (Hebr. 5:17?)

Jezus is Zoon van God. Zijn leven en lijden onthullen de heerlijkheid van de Vader (Joh. 1:14). Wat Jezus doet, zegt, enz., doet God.

Gód werd mens. Met Pasen zien we dat het helderst. De Zoon van God is opgestaan. Als ergens de kracht en majesteit van God blijkt, dan wel daar!

Onze Heere Jezus [v&a18]

Het kinderleerboek legt ons een indrukwekkende belijdenis op de lippen. Wie is Hij? *Onze Heere Jezus...* die *ons* van God geschonken is! (hoe => v&a 19);

Met een citaat uit 1 Kor. 1:30 wordt verteld wat we allemaal in de Middelaar ontvangen. In dit verband van belang zijn: {gerechtigheid: de rechte staat tegenover God (zie laatste alinea v&a16); heiligmaking (het leven uit/ van genade)} kortom: volkomen verlossing: niets uit ons (wat een troost)!

Uit het evangelie [v&a19]

Hoe leren we de Heere Jezus kennen (en ontvangen we alles met Hem)? Door de (verkondiging) van het evangelie. Heel de schrift is nu ineens evangelie (vgl. v&a3). Zalig, getroost de mens die God op Zijn Woord gelooft.