

Schriftlezing: Fil. 3:17 – 4:9, Tekst: Fil. 4:5b-7
Thema: Wees in geen ding bezorgd.
Zingen: Ps. 141:1 en 2/ Ps. 46:1/ Ps. 146:3 en 4/ Ps. 33:10 en 11/ Ps. 73:13

Hoofdpunten van de preek

Paulus zegt tegen de christenen in Filippi: ‘wees niet bezorgd.’ Christenen kunnen wel zorgen hebben, maar de zorgen hebben hun niet (die geven zij aan Christus).

1. De Heere is nabij [4:5b]

Omdat de Heere *dichtbij* is hoeft geen gelovig christen zich zorgen te maken. De vraag is hier echter: zijn wij dichtbij de Heere?

Dichtbij de Heere zijn heeft met 2 dingen te maken. Niet voor niets volgt deze oproep op 3:20-21. Het geloof leeft én vanuit de hemel (waar Christus is) én in de verwachting dat Hij zal komen om ons echt te helpen (3:21). Zo valt er een totaal ander licht over de zorgen die wij allemaal (kunnen) hebben.

2. Bekend maken bij God [4:6]

Maak uw verlangens bekend bij God. De Hemelse Vader, die alles weet, wil het graag uit de mond van Zijn kinderen horen. Als belijdenis van hun vertrouwen.

Dit is de kern van onbezorgd leven: er is er Eén ‘*Die luistert naar mijn gebed.*’

‘In alles...’ In het Grieks staat dit zelfs voorop. Mogen. Voor God is er geen verschil tussen grote en kleine zorgen, moeilijke en makkelijke omstandigheden; alles is voor deze Vader de moeite waard om aan te horen.

Paulus noemt verschillende gebedsvormen. Het ‘gewone’ gebed, het smeekgebed én dankzegging. Altijd is er wel reden om te danken. Zien we dat evenwicht ook terug in onze gebeden, of is de verhouding zoek: veel bidden, weinig danken?

3. Vrede van God [4:7]

De Heere verhoort het gebed van Zijn kinderen altijd. Hoe en wanneer laten we aan Hem over. Maar, één heel belangrijke verhooring ontvangen we altijd: vrede!

De vrede van God bewaakt ons verstand en ons gevoel in de gemeenschap en nabijheid van Christus Jezus. Dan regeert niet de zorg, maar de vrede van God ons leven.