

Schriftlezing: Joh. 12:1-19, Tekst: Joh. 12:12-19.
Thema: Koning van Shalom.
Zingen: Ps. 45:1 en 2, Ps. 89:16, Ps. 118:4 en 13,
Ps. 72:2,10 en 11, Ps. 2:7

Hoofdpunten van de preek

Johannes doet verslag van Jezus koninklijke intocht.

De volgende dag [vers 12]

Alleen Johannes begint met een tijdsaanduiding; 'de volgende dag'. Wat Jezus vandaag doet – heeft met gisteren te maken, nl. Zijn begrafenis.

De palmtakken [vers 13a]

De menigte – die heel andere verwachtingen koestert – is euforisch. Palmtakken worden gebruikt om de Koning te begroeten.

Onwetend eert Jeruzalem Jezus als vredekonink en overwinnaar. In Opb. 7:9 brengen de verlost en met Palmtakken hulde aan God en het Lam.

De hulde [vers 13b]

Onder luid geroep krijgt Jezus een koninklijk ontvangst. Hosanna kan een gebed zijn (Heere, geef hulp) of een uitroep 'Heil aan de konink.'

Jezus roept het verlangen naar het Messiaanse vrederijk wakker Hij is het, gelooft men (nu). Psalm 118 wordt gescandeerd. Gezegend is Hij!

Onderweg naar Zijn begrafenis mag dit wel uitgeroepen worden, Jezus komt in de Naam van de HEERE heilbrengen.

De ezel [vers 14]

Jezus zegt geen woord. Het enige wat Hij doet is komen, rijdend op een ezel, zoals vanouds de koningen die met vrede kwamen, deden.

Jezus presenteert zich als dé Koning van shalom. De ezel is daarvoor het juiste symbool. Jezus' brengt vrede met God en naaste. Zonder kracht en geweld.

De schriften [vers 15-16]

Met Jezus gaan de schriften als vanzelf spreken. De profetische signalen worden nu echt helder! Wat Jezus doet, is al eeuwen voorzegt.

Wie het woord verstaat, hoeft niet later tot inzicht te komen (16). Niet de angst, maar het vertrouwen zal dan regeren. Wat er ook gebeurt.

De opstanding [vers 17-19]

Een nieuwe groep komt erbij om het teken dat Jezus deed: de opwekking van Lazarus. Zó gaat Jezus Zijn begrafenis tegemoet: Hij is sterker dan de dood.

De weg van de Koning is die van Zijn onderdanen en die van Zijn koninkrijk. Door lijden naar heerlijkheid.