

Schriftlezing: Jozua 23, Kerntekst: Jozua 23:14-16
Thema: Gevuld testament. Zingen: Ps. 111:1 en 5,
Ps. 86:6, Ps. 34:2,4 en 6, Ps. 138:2 en 4, Ps. 102:10

Hoofdpunten van de preek

Jozua laat bij zijn afscheid een gevuld testament na.

Leven in het licht van het einde [23:14a]

Jozua spreekt open over zijn naderend levenseinde.
In zijn spreken blijkt vrede.

De bijbel laat ons in Jozua een voorbeeld van
'stervensgenade' zien. Ook wij zullen eens sterven.
Wie huivert niet bij de gedachte?

Toch is de vrede zoals bij Jozua geen uitzondering.
God wil het in Christus geven, zodat dood en graf
van hun verschrikking zijn beroofd.

Bewust leven [23:14b]

Jozua's leert zijn volk om bewust te leven en
herinnert aan hun kennis van Gods - geschiedenis.

U weet met heel uw hart en ziel... Jozua wijst op hun
persoonlijke ervaring van Gods daden van trouw:
God komt Zijn goede woorden altijd na.

Belangrijk! Elkaar wijzen op wat Gods trouw
waarmee Hij Zijn beloften nakomt. Er is geen belofte
die God wel deed, maar niet nakwam of nakomt.

In deze afscheidstoespraak worden genoeg
voorbeelden genoemd (23:3-5, 8-9). God heeft Zijn
volk dit land gegeven en voor hun gestreden.

Met het heilswerk van Christus zijn de voorbeelden
alleen nog maar concreter en duidelijker geworden.

Dankbaar leven [15-16]

Jozua verbindt leven van Gods vervulde beloften
met een geloofshouding, 23:6,8,11: bewaren,
aanhangen, bewaren, liefhebben.

Vol passie getuigt Jozua dat God altijd doet wat Hij
beloofd: ook de beloften ten kwade.

Belangrijk! Waarschuwen is niet populair, maar wel
een teken van liefde. Verloren gaan is geen
onmogelijke mogelijkheid.

Je kan je plaats in het beloofde land ook verspelen
door wel te leven van de zegeningen maar niet voor
de God die ze geeft.

Hoe? In deze afscheidstoespraak worden concrete
voorbeelden genoemd 23:6b,7,12 en 16. Eigen wil =
wet, trouwbreuk, door God afgewezen relaties, enz.

Het leven in het beloofde land vraagt om een
duidelijke keuze 24:15 (wordt vervolgd).