



Dienen in Congo

Nieuwsbrief maart 2022

Uitzending familie Folmer

Jambo!

Over ongeveer zeven weken hopen wij voet aan de Nederlandse wal te zetten. Dit is dus de laatste nieuwsbrief vanuit Congo. Het afronden van het werk hier en het afscheid nemen van vrienden gaat gepaard met gemengde gevoelens. De transitie terug naar Nederland is, zoals het vaak wordt genoemd, inderdaad een rouwproces. We hebben hier zeven en een half jaar gewoond en Congo is toch een beetje in ons bloed gaan zitten. We zijn echt van Congo en de Congolezen gaan houden, ondanks alle uitdagingen en frustraties. Als we terugkijken zien we dat God elke keer weer heeft voorzien, juist op de momenten die moeilijk waren. Ook nu zien we weer dat Hij voor ons heeft voorzien in Nederland met een mooi huis, een school voor de kinderen, een gemeente en nog veel meer. Het is heel fijn om dit te hebben om naar uit te kijken en het maakt het allemaal wat concreter voor de kinderen.



In een speeltuintje in Bunia

Met de kinderen gaat het redelijk goed. Lukas en Annelie gaan hier drie ochtenden per week naar een Congolees schooltje, met wisselend plezier. Verder vinden ze het leuk dat ze met filmpjes hun klas in Nederland al leren kennen! We denken dat het hen goed zal doen om naar een Nederlandse school te gaan en Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes te krijgen. En juf Joanne vindt het ook niet erg om even te stoppen met haar 'klasje'. Joas is inmiddels twee en als een ondeugend kereltje de grappigste thuis.

Afronden projecten

We wonen sinds eind september in Bunia. Het is niet altijd leuk om tussen vier hoge muren te wonen en meestal met z'n allen thuis te werken. Maar het voordeel is dat we hier veel contact met het kerkelijk bureau hebben. Dat helpt bij het afronden en overdragen van de verschillende projecten.

In februari heeft Joanne met pasteur Aimé de training voor het zondagsschoolwerk aan vertegenwoordigers van tien verschillende districten gegeven. Zij gaan de training op hun beurt weer in hun districten geven, waarna alle kerken tegen een kleine bijdrage de zondagsschoolboeken kunnen bestellen. Nu alle twaalf boeken af zijn en de laatste train-the-trainer cursus is gegeven, hebben we het project overgedragen aan pasteur Aimé, die ons hier heel geschikt voor lijkt.

Voor het evangelisatieproject onder de Pygmeëen is er met de kerkleiders afgesproken dat we lokale Communauté Emmanuel gemeenten verbinden met een naburig pygmeekamp. Deze gemeenten zenden een eigen zendingswerker uit, die minstens elke week bij dit kamp op bezoek gaat. Om op deze manier een relatie met de pygmeëen aan te gaan, het evangelie te delen en samen met hen na te denken over mogelijke verbeteringen van hun situatie.



Pastor Aimé legt zondagsschoolboeken uit

Er komt een ervaren zendingswerker een training geven (Community Health Evangelism) aan deze nieuwe groep evangelisten. De nadruk ligt daarbij op het holistische werk, waarbij evangelieverbreiding en ontwikkelingswerk samen oplopen. Met deze training begint dit project echt in praktijk gebracht te worden en voor ons is dit ook meteen de afronding. We hopen dat de commissie van vier predikanten dit werk op een goede manier zal voorzetten. De GZB blijft de komende jaren in ieder geval nog betrokken bij dit project.

Gebedslegger

Dankt u mee voor...

- de goede tijd die we hier in Bunia mochten hebben en dat we allemaal gezond zijn.
- de goede afronding van het zondagsschoolwerk en bid dat de overige trainingen en de distributie van de boeken goed zal verlopen!
- dat we binnen de medische coördinatie allerlei mogelijkheden kregen om de klinieken van de kerk te ondersteunen.

Bidt u mee voor...

- de vele tienduizenden vluchtelingen in onze provincie die leven in erbarmelijke omstandigheden. Bidt voor vrede in Ituri.
- de training die deze maand in Lowa gegeven wordt, een vruchtbare start van evangelisatie onder Pygmeëen zal zijn.
- een goede afronding en een goed afscheid in de komende weken en kracht voor de transitie naar Nederland.



Medisch werk

In Bunia zijn we nu ook meer betrokken geraakt bij de medische coördinatie, die verantwoordelijk is voor 35 (veelal kleine) klinieken, waaronder ook de ziekenhuizen in Itendey en Lolwa. Sinds december zijn we begonnen met het organiseren van maandelijkse trainingen, met afwisselend medische en management onderwerpen. Tijdens medische trainingen worden bijvoorbeeld protocollen besproken en basaal medisch materiaal uitgelegd, wat vervolgens ook voor iedere kliniek beschikbaar is. Wat betreft management worden er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over financieel beleid, onder andere over de manier van betalen van personeel. Ook is er een training voor ziekenhuispastors georganiseerd. Er wordt heel positief op gereageerd op deze trainingen. Verschillende gezondheidswerkers geven aan dat ze het heel positief vinden en dat ze zich meer toegerust voelen voor hun werk. We werken steeds samen met een Congolese professional en ook proberen we andere zendingswerkers bij de medische coördinatie te betrekken, zodat deze ontwikkeling zich door kan zetten. Het voelt echter toch wel dubbel om uit een optrekkende trein te stappen. Aan de andere kant zijn we dankbaar dat we deze trainingen gedurende een halfjaar hebben kunnen doen en we hopen dat de diverse klinieken hierdoor zijn bemoedigd en versterkt.



Bezoek aan één van de CE39 klinieken

Ondertussen werken we ook allebei een dag in de week in het Rwampara ziekenhuis, zo'n acht kilometer buiten Bunia. Joanne heeft er regelmatig trainingen gegeven voor de verloskunde afdeling. En laatst hebben we met alle dokters een dag echo-training gedaan. Het is prettig dat er veel ruimte voor kennisoverdracht is, en voor ons ook goed om klinisch bezig te blijven. Er komen veel vluchtelingen in het ziekenhuis, wat ons steeds bewust maakt van de ontzettend trieste situatie. Zo was er een vrouw die geen idee had waar haar man en kinderen waren, alleen bevel in het ziekenhuis en geen geld had om eten te kopen. En laatst was er een zwangere tiener opgenomen, met ernstige bloedarmoede en ondervoeding. Ze bleek uit Lisey te komen, een groot dorp vlakbij Itendey waar we onze marktinkopen deden. Ze woont al een jaar in een vluchtelingenkamp en er is nog geen uitzicht op terugkeer naar haar dorp, waar bovendien veel huizen vernietigd zijn en de akkers braak liggen. Geregeld zien we wagens vol soldaten door Bunia rijden, toch lijkt er nog geen kentering in de veiligheidssituatie.



Verpleegkundigen Baraka en Chantal met hun kinderen op bezoek

Het ziekenhuis in Itendey is helaas nog steeds gesloten, de missiepost is verlaten en overgroeid. Er zijn wel een heel aantal mensen teruggekeerd naar het dorp Mandey, net naast de missie, maar zij moeten geregeld het oerwoud in vluchten als de rebellen weer dichtbij komen. Maar leven in Bunia zonder inkomsten is zó moeilijk, dat nu alle reserves op zijn, slechts de keus overblijft tussen een vluchtelingenkamp of teruggaan naar de onveiligheid. En dan verwonderen wij ons over de moed en veerkracht van de Congolezen, maar tegelijkertijd zien we ook hun wanhoop en verslagenheid. We hebben nog veel contact met onze oud-collega's. Een deel van hen heeft ander (tijdelijk) werk gevonden, anderen zitten nog steeds werkeloos thuis, wat een hele uitdagende situatie is. We hopen en bidden dat Itendey weer open kan gaan en dat het ziekenhuis, zoals we eerder zeiden, een licht op een berg zal zijn. Het Bon Samaritain ziekenhuis, waar zorg wordt geleverd met barmhartigheid, ook voor de 'verkeerde' stammen. We hopen dat we op afstand nog enigszins betrokken kunnen blijven, maar voor nu geven we dit werk terug aan God, die regeert. We hebben hoop, samen met onze Congolese broers en zussen, op Zijn Koninkrijk. Want dat komt, in Nederland en in Congo!



Training voor ziekenhuispastors



Verbrande receptie ziekenhuis Itendey

*Willem & Joanne
Lukas, Annelie en Joas*

Colofon

Willem en Joanne zijn in oktober 2014 vanuit de Hervormde gemeente van Sommelsdijk en de Maranathakerk in Rotterdam-Zuid uitgezonden naar Congo DRC met ondersteuning van de Gereformeerde Zendingbond (GZB).

Contact: willemenjoannefolmer@gmail.com | Website: www.gzb.nl/congo | Facebook: [willemenjoannefolmer](https://www.facebook.com/willemenjoannefolmer)

Voor meer informatie kunt u terecht bij het thuisfrontteam:
TFT Willem en Joanne | Merel 14 | 3245 TS | SOMMELSDIJK | TFTFolmer@gmail.com
IBAN: NL76RABO0341631426 t.n.v. Zendingcommissie Sommelsdijk

Contactgegevens GZB: E-mail: info@gzb.nl | Website: www.gzb.nl

Wilt u zich aanmelden voor de gebedsbrief die 4 a 6 keer per jaar verschijnt, stuur dan een email naar TFTFolmer@gmail.com

