

Schriftlezing: Psalm 19, Rom. 1:16-25, 1 Kor. 13:9-13
Tekst: 1 Kor. 13:12b, Thema: NGB2, God kennen
Zingen: Ps. 19:1, 4 en 5, Ps. 25:2, Ps. 119:65, 67 en 84, Ps. 95:4 en 5, Ps. 113:2

Hoofdpunten van de preek

In artikel 1 is beleden wie God is. Het 2^e artikel gaat over hoe we deze God kennen. God kennen is weten wie God is en in relatie met Hem leven.

We kennen Hem...

In het Frans (de oorspronkelijke taal van de NGB) staat 'wij belijden Hem te kennen...'

Vol *verwondering* wordt uitgesproken dat je als nietig sterveling en als van God vervreemde zondaar blijikbaar God kán en mag kennen.

God is zo groot, wij *begrijpen* Hem niet! Het zou bijzonder hoogmoedig zijn om dat te denken.

Artikel 2 belijdt echter (voor ons) dat we God *kennen*... omdat Hij Zich laat kennen. Het gaat hoe dan ook van God uit.

Door de schepping

God laat Zich allereerst kennen door Zijn schepping.

Waarom eerst de schepping? De schepping is Gods eerste werk. Hij laat daarin veel van Zichzelf zien.

God heeft dat erin geschapen. De schepping kan uit zichzelf daarom niet anders dan Gods heerlijkheid openbaren. Waar je ook maar kijkt...

Als schepsel zijn wij van onze Schepper vervreemd en missen wij de boodschap en drukken die zelfs weg. Er zijn flinke stoorzenders actief.

Artikel 2 is een belijdenis. Door het geloof zien we de kracht en het God-zijn van God in Zijn schepping, in Gods zorg daarvoor en Zijn leiding van de wereld.

Door de zonde is veel aangedaan en misvormd. Een ander middel werd nodig om God te kennen.

Door het Woord.

God neemt het Woord. Na de zondeval is dat nodig geworden. Een wonder van Gods genade en liefde. God geeft Zich door middel van de Bijbel aan ons!

Een moeilijk boek? God Die Zich door Zijn woord aan ons laat kennen – gaat ons verstand te boven. Hij is zo groot... Zijn liefde is zo onuitsprekelijk...

De schepping kan ons dat niet leren – die is niet daarop aangelegd. De Bijbel is daarvoor geschreven en gegeven en daarom 'duidelijker en volkomener.'

God laat ons daardoor alles weten wat nodig is om Hem te kennen en ons te laten leven tot Zijn eer en onze zaligheid.