

Schriftlezing: Psalm 22, Tekst: Psalm 22:10 en 11
Thema: Van begin af aan geworpen op God.
Zingen: Ps. 95:1, 3, Ps. 25:3, {HD: Ps. 87:4, 134:3, 105:5}, Ps. 71: 4 en 10, Ps. 22:5,15 en 16, Ps. 103:8

Hoofdpunten van de preek

In hevige aanvechting valt David terug op een oer ervaring als baby: de liefde en zorg van moeder. Zulke ervaringen vormen een basis. Moederliefde en Godsvertrouwen hebben veel met elkaar te maken.

Moederliefde

David vertelt over zijn eerste ervaring: getrokken uit moeders buik, gelegd aan haar borst. Een gebeuren vol liefde en vanzelfsprekend vertrouwen.

Vanzelfsprekend? Niet altijd. Schrijnende verhalen zijn alomtegenwoordig, zo-ook in de bijbel (Ez. 16). Niet op ouderliefde, maar op de grond geworpen en aan hun lot overgelaten. Hoe zijn wij moeder en vader?

Godsvertrouwen

David's moeder moet een bijzondere verloskundige hebben gehad: *God*. Hij heeft David uit de buik getrokken en hem vertrouwen gegeven.

God staat aan het begin van Davids leven. Elk leven is door God gewild, we zijn daarom niet zomaar op aarde. God wil onze basis, onze bestaansgrond zijn.

God werpt ons daarom van het begin af aan op Zichzelf: vanaf de baarmoeder is Hij onze God en wil Hij vertrouwd worden!

Hoe kan dat, David en God, zondig mens en heilig God? David is door God geworpen op God. Gods keuze gaat al het onze vooraf. Onbegrijpelijk genadig.

Dankzij Davids beloofde Zoon, Jezus. Aan het kruis geen grond onder de voeten, teruggeworpen op Zichzelf met de ondragelijke last van onze zonde. Daarom, *toch!*

U bent het toch?

U bent het toch... mijn God. Op deze basis kunnen we het leven aan. Maar, er kan veel gebeuren, waardoor we merken dat Godsvertrouwen niet vanzelfsprekend is.

De Psalm is vol van Davids ellende. De oorzaak daarvan blijft onbekend (over zonde wordt niet gesproken), de aanvechting laat zien dat het leven geen paradijs meer is, waarin God altijd nabij is en Zijn hulp laat blijken.

Toch valt David terug op dé basis: *Mijn God...*, U bent het toch? God kan en wil daarop aangesproken worden! Het loflied kan net als in deze Psalm dan niet uitblijven, omdat Hij het gedaan heeft.