

Schriftlezing: Joh. 6:1-15 en 27-35, Tekst: Joh. 6:9 en 11
Thema: Meer dan genoeg. Zingen: Ps. 105:1,22 en 24, Ps. 141:2, Ps. 136:25 en 26, Ps. 146:3 en 5 (kinderen), Gez. 11:1

Hoofdpunten van de preek

Het jongetje

Johannes vertelt als enige over een verder onbekend jongetje (6:9), hij komt even naar voren tussen de duizenden mensen.

Het jongetje staat zijn boodschappen vrijwillig af. Blijkbaar wil hij dat geven aan de discipelen die op zoek zijn naar eten.

Wat stelt het voor, het is toch veel te weinig? Niet wat je geeft, maar hoe en waarom je het geeft is belangrijk.

Het evangelie vertelt niet voor niets het verhaal van dit jongetje! Het weinige, onbetekenende gaat als brood en vis door Jezus' handen en wordt veel.

De Heere Jezus

De geschiedenis is vol van Jezus:

- Jezus *ziet* de mensen staan (6:5a). Hij kijkt niemand weg, ook al zijn ze daar niet met de juiste bedoelingen, maar ziet wat ze nodig hebben!

- Jezus *maakt* Zijn volgelingen *bewust* van wat er nodig is (6:5b) en leert ze af om te rekenen met middelen en mogelijkheden (6:6-9), want dan loopt alles uit op niets.
- Jezus *neemt* het weinige van het jongetje *in Zijn handen* (6:11a), zo gebeurt het wonder. Toen en vandaag! Een les: al het onze in Jezus' handen te leggen om het van Hem te verwachten.
- Jezus *dankt God* (6:11b). Een belijdenis, zoals onze dankdag! De Heere is de Gever van alle gaven (ook die van dit jongetje).
- Jezus *zorgt voor het nodige*. Hij laat de gave van het jongetje door Zijn handen gaan en geeft Zijn leerlingen meer dan genoeg om uit te delen. Er blijft zelfs over (6:11c,13).
- Jezus *stelt een teken* (6:14). Belangrijk. Waarom doet Jezus dat voor deze mensen? Hij wil laten zien Wie Hij is en wat Hij *betekent*. Hij is brood dat leven geeft, Jezus verzadigt onze diepste verlangens.

