

Schriftlezing: Psalm 25 Tekst: Psalm 25:4,5  
Thema: Verlangen om God te kennen.  
Zingen: Ps. 119:17, 19, 34, Ps. 147:10, Ps. 25:2 en 4, Ps. 25:6 en 7, Ps. 139:14

### **Hoofdpunten van de preek**

Psalm 25 is van a tot z een lied vol verlangen. Hét kenmerk van een relatie.

#### **1 Leer mij...**

David verlangt ernaar om de HEERE meer en meer te leren kennen. Hij vraagt dat op 3 manieren.

*Maak mij bekend...* David vraagt de Heere om Zich te laten kennen. Kennen is hét woord dat uitdrukking geeft aan de omgang met elkaar in een relatie.

Het werk van Christus was de Vader bekend te maken. Het is een voorrecht dat we uit genade ontvangen, waarbij we afhankelijk zijn van God.

*Leer mij...* David vraagt om onderwijs zodat hij de kennis van God kan verbinden aan zijn leven en kan gebruiken in de praktijk.

*Leid mij...* David vraagt nu om daadwerkelijk Gods weg te gaan, om te leven zoals God dat wil.

#### **2 Uw wegen...**

David bidt om Gods manier van doen te leren kennen om zelf in dat spoor te gaan.

*Uw weg...* In de Bijbel betekent iemands weg veelal diens manier van leven (way of live). In vers 8 lezen we een mooi voorbeeld: God is goed en recht.

*Uw paden...* Iemands pad betekent in de Bijbel iemand persoonlijke manier van doen. God wordt gekenmerkt door goedertierenheid en trouw.

*Uw waarheid...* God is door en door betrouwbaar. Liegen kan Hij niet. Zijn beloften zijn ja en amen in Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven.

#### **3 God van mijn heil.**

De gebeden eindigen in een geloofsbelijdenis.

Om welke reden zou God David of ons verhoren? Alleen om Zichzelf, niet om ons; 'Want U bent...'

David beroept Zich op Gods heil. Heil betekent redding. De Naam van de Redder klinkt er in door. Om Jezus' wil laat God Zich wéér kennen.

U verwacht ik de hele dag. Een uitdrukking vol sterk verlangen dat de Ander bij je is zodat je met elkaar kan omgaan.

Nu kennen wij ten dele, maar straks zullen wij kennen zoals we gekend zijn...