

Schriftlezing: Joh. 1:14-18, Openbaring 21:1-8
Tekst: Opb. 21:3 en 4 Thema: Blij vooruitzicht
Zingen: Ps. 90:1, Ps. 17:8, Herdenken overledenen,
Ps. 27:7, Ps. 56:4 en 6, Ps. 89:7 en 8, Ps. 73:12

Hoofdpunten van de preek

Johannes krijgt een opzienbarende toekomst te zien.

God met ons

Opnieuw slaat God op aarde Zijn tent op. Definitief.

De Tent wás het teken van Gods aanwezigheid:
Nabij en toch op afstand. De heilige God en de
zondige van de mens gaan niet samen.

De afstand is nu verdwenen! Dankzij Christus die
onder ons heeft getabernakeld (Joh. 1:14).

Alle afstand is blijvend verdwenen. God met de
mensen (3x). Gods ontmoetingstent is het centrum
van het leven op de nieuwe aarde.

Zij zullen zijn volk zijn. Letterlijk staat er volken. Niet
alleen de jood, maar ook de heiden. Vroeger: veraf,
zonder God, zonder hoop en nu: dichtbij door
Christus Jezus!

God zal met hun zijn en hun God zijn.
Onafscheidelijk. Niets en niemand kan dat
veranderen! De verbondsbelofte aan Abraham

verzilverd. Hier beloofd. Daar werkelijkheid: God
eeuwig je een en al!

Hemel op aarde

Wanneer God definitief zijn tent onder ons opricht
heelt Hij alle wonden vanwege de zonde.

Geen tranen. Er wordt wat gehuild vanwege allerlei
verdriet, pijn, frustratie, vervolging...! God zal alle
tranen van hun ogen afwissen.

Geen dood. De dood hoort niet bij het leven, maar is
gevolg van de zonde: God is niet met ons. We leven
een stervend leven. Christus maakt het verschil.
Verbonden aan Hem leef je eeuwig.

Het eerste voorbij. Geen rouw, jammerklacht en
moeite. Alles wat ons leven nu kan overschaduwen
zal eeuwig verdwenen zijn.

Wereld van verschil

God openbaart een werkelijk blij vooruitzicht.

Voor wie? Vers 7 en 8 geven een duidelijk antwoord.
Een wereld van verschil: alleen die overwinnen
zullen alles beërven...